

**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ.**

**Στιλ.Κυριακίδη 1**

**54636 Θεσσαλονίκη**

**Τηλ.&Fax: 2313303677**

**email: som.ahepa@gmail.com**

**Θεσσαλονίκη 30/9/2020**

**Αριθ. Πρωτ.: 93**

**Προς**

**Διοικητή Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ**

**κ. Παντελιάδη Παναγιώτη**

**Θέμα: « Καταγγελίες Νοσηλευτικού προσωπικού ».**

**Κύριε Διοικητά**

Το Σωματείο μας ενημερώθηκε από εκπροσώπους εργαζομένων της ΜΕΘΑ, μονίμων και συμβασιούχων, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο των εργαζομένων της ΜΕΘΑ.

Σας ενημερώνουμε πως όταν ζητήθηκε από τους εργαζομένους της ΜΕΘΑ να συναντηθούν με την Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η κυρία Δημόνη αρνήθηκε και δήλωσε πως δεν δέχεται επιτροπές εργαζομένων.

Ας μη ξεχνάμε για ποιους νοσηλευτές μιλάμε και ποιος είναι ο ρόλος τους στη μάχη με τον κορωνοϊό. Είναι οι νοσηλευτές που καθημερινά δοξάζονται στα δελτία ειδήσεων, γι' αυτούς ήρθε ο πρωθυπουργός στο νοσοκομείο και εσείς στήσατε ολόκληρη φιέστα με τα κανάλια.

Το να ακούσετε με προσοχή αυτούς τους εργαζόμενους είναι το λιγότερο που τους αξίζει.

Ταυτόχρονα ενημερωθήκαμε από εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΩΡΛ κλινικής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των κλινικών που φιλοξενούν, της έλλειψης προσωπικού και της κακής οργάνωσης. Κυρίως όμως μας καταγγέλθηκε ο τρόπος αντιμετώπισης των εργαζομένων από τη Διοίκηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Μπορεί να τελείωσαν τα χειροκροτήματα αλλά το μαστίγιο και οι απειλές παραμένουν. Ο τρόπος χειρισμού και αντιμετώπισης των εργαζομένων εκτός από προσβλητικός και φασιστικός προσβάλει την ίδια την Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και μαρτυρά την ανικανότητα της. Δεν επιτρέπεται να κουνά το δάκτυλο, να απειλεί και να προσβάλει εργαζόμενους που χρόνια παρά τις μόνιμες ελλείψεις στηρίζουν το Ε.Σ.Υ. και πρωτοστατούν στην κρίση με τον κορωνοϊό. Αλήθεια τι είδους εργαζόμενου και πολίτη ονειρεύονται. Με τέτοιες συνθήκες εργασίας, ελλείψεων και αντιμετώπισης τους θέλετε ταυτόχρονα να τους αξιολογήσετε. Μήπως τελικά το μόνο που ενδιαφέρει τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

και ίσως και το Διοικητή του Νοσοκομείου είναι η πλασματικά θετική εικόνα προς τα έξω, αυτή που επιτρέπει να στήνονται καριέρες, κρύβοντας την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του νοσοκομείου και καταπατώντας πανανθρώπινες αξίες, δικαιώματα, προσωπικότητες εργαζομένων και ανθρώπων.

Όταν η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αρνείται να δει και να ακούσει τους εργαζόμενους στην ουσία αδιαφορεί για τους ασθενείς και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το νοσοκομείο προς τους πολίτες.

Το graffiti με το «Σας Ευχαριστούμε...» που κοσμεί την είσοδο του Νοσοκομείου μήπως θα πρέπει να γίνει πράξη;

Κύριε Διοικητά « ο σιωπών δοκεί συναινείν ».

Ο Πρόεδρος  
Κοροξενός Χαράλαμπος

Ο Γεν. Γραμματέας  
Βούλτσιος Αθανάσιος