

**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ.
Στιλ. Κυριακίδη 1
54636 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2313303677
email: som.ahepa@gmail.com**

Θεσσαλονίκη 1/10/2020
Αριθ. Πρωτ.: 96

Προς

Διοικητή Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
κ. Παντελιάδη Παναγιώτη

Κοινοποίηση:

- Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
- 4^η ΥΠΕ
- ΠΟΕΔΗΝ
- Υπουργείο Υγείας
- Μέλη του Σωματείου

Θέμα: « Καταγγελία ».

Καταγγέλλουμε την απαξιωτική και φασιστική αντιμετώπιση των μελών του Σωματείου και εκπροσώπων εργαζομένων, από τη Νοσηλευτική Διοίκηση και τον Διοικητή του νοσοκομείου.

Μετά από προγραμματισμένο ραντεβού με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με το Σωματείο και με εκπροσώπους εργαζομένων από κλινικές, οι οποίοι ήθελαν να εκθέσουν τα προβλήματα στο χώρο τους που γνωρίζουν καλά, αντιμετωπίστηκαν με προσβλητικό τρόπο, αξιώνοντας από αυτούς να περάσουν έξω, μη αναγνωρίζοντάς τους το δικαίωμα να εκθέσουν οι ίδιοι τα προβλήματα τους.

Το Σωματείο άφού αποχώρισε από τη συνάντηση με τη Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, απευθύνθηκε αμέσως στο Διοικητή του Νοσοκομείου. Ο Διοικητής ζήτησε να παρευρίσκεται και η Ν.Υ. Το σκηνικό που ακολούθησε δεν συνάδει με αυτό που προσποιούνται ότι υπάρχει (διάλογος - συνεννόηση – συνεργασία – προθυμία επίλυσης προβλημάτων).

Η τήρηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αποδείχθηκε τελικά ότι είχε, μεγαλύτερη σημασία για αυτούς που μας διοικούν, από την έκθεση των προβλημάτων από συναδέλφους, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αγόγγυστα, εκτίθενται σε καθημερινό κίνδυνο, δεν αρνούνται κανένα καθήκον και δίνουν πάντα τον καλύτερο τους εαυτό. Η εξευτελιστική συμπεριφορά από όλους όσους μας διοικούν απέναντι σε αυτό το προσωπικό και το

σωματείο ήταν τόσο μεγάλη που οι συνάδελφοι - ήρωες νοσηλευτές αποχώρησαν απογοητευμένοι με δάκρυα στα μάτια.

Αλήθεια πώς διακηρύσσουν οι διοικούντες το νοσοκομείο ότι τηρούν και διατηρούν την εύρυθμη λειτουργία του; Με απογοητευμένους, εξοντωμένους και ψυχικά διαλυμένους εργαζόμενους;

Η Διούκηση δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο θυμός και η απογοήτευση αποτελούν βασικό κίνητρο επανάστασης. Να μην ξεχνά ότι θα ζητά και πάλι να βάλουν πλάτη, αυτοί που τώρα τους απαξιώνει, για να κρατηθεί το σύστημα όρθιο και να καρπωθούν αυτοί τα οφέλη της επιτυχίας μας.

Συνάδελφοι να σταθούμε όρθιοι! Να υψώσουμε τη φωνή μας! Αξίζουμε περισσότερα από αυτά που μας έδωσαν σήμερα. Δεν ανεχόμαστε πλέον προσβολές, απαξιωτικές και φασιστικές συμπεριφορές!

Ας ενωθούμε σε μια φωνή γιατί «ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ».

Γονατίσαμε από την κούραση! Δεν σας προσκυνάμε!

Ο αγώνας για την χαμένη αξιοπρέπεια μας τώρα ξεκίνησε!

Ο Πρόεδρος
Κοροξενός Χαράλαμπος

Ο Γεν. Γραμματέας
Βούλτσιος Αθανάσιος